

E R R O J

**Kleine zus weent – in een blingblingwagen**

**Op weg naar Libië – zij beschermde zijn ogen**

**BOEM – ik hoorde een ster die ik ooit kende**

**Onze hoofden vol met zorgen – deze bril, om jou**

**te bewonderen – zoeken naar het licht in Deurne**

**Geef ons wat respect – mijn ziel bestaat niet**

**Ssssssst... zei de leerkracht – RATATA**

**Ik vroeg me af wat blauw was**

**Met een neus ruik je het**

**Ssst, het is een geheim...**

**Mijn lippen zijn rood – blabla dit en blabla dat**

**Beng! Een vogel tegen het raam**

• **En dat ik het verdomme meen!**

**Wij zijn straffe mannen – voel me reuzeklein**

**Wij staan toch ook op in de bus?**

**Dat is hoe we zijn.**

# Enter jonge rozen

1 = Peter Holyoet-Hanssen / 2 = HH-mix 'ENTER'-project met Scheppersinstituut 4e jaar, Lyceum 4e jaar Waterbaan, St. Godelieve 4e jaar, Atheneum 4e jaar en Lyceum 4e jaar St. Rochusstraat; dank aan Joke 'Pluym' Termonia van het 'Deurnroosje'-festival e.v.a.