

D U N O S E

bramenmeisje – ze vlucht naar haar rozenoord

in het park en zoent er een bloem van citroen

dames op een bank gesnoeid zoals het hoort

bosuilwachers fietsen loerend, wat te doen

kruipt dan door de haag – een zilveren kasteel

groter dan de hemel, kleiner dan een hut

duizend spinnewielen en geen Repelsteel

lege torens, sterren in de waterput

iedereen ziet alles – zij valt in slaap, staand

droomt op de tram van haar woonblokprins, getaand

Ridder Floris die haar van de rails bevrijdt

maar in de arena zich aan woorden snijdt

Floris en Blancefloer in Deurne

PETER HOLVOET-HANSEN

Stadsgedicht no. 12 - ingehuldigd op 3 september 2011 te Deurne - grafische vormgeving Jelle Jespers