

DEURNROOSJE

bramenmeisje – ze vlucht naar haar rozenoord

Kleine zus weent – in een blingblingwagen

Op weg naar Libië – zij beschermdde zijn ogen
in het park en zoent er een bloem van citroen

BOEM – ik hoorde een ster die ik ooit kende

Onze hoofden vol met zorgen – deze bril, om jou
dames op een bank gesnoeid zoals het hoort

te bewonderen zoeken naar het licht in Deurne

bosuilwachers fietsen loerend, wat te doen

Floris

Geef ons wat respect – mijn ziel bestaat niet

kruipt dan door de haag – een zilveren kasteel

Ssssssst... zei de leerkracht – RATATA

groter dan de hemel, kleiner dan een hut

en

Blancefloer

Ik vroeg me af wat blauw was

duizend spinnewielen en geen Repelsteel

in

Deurne

Met een neus ruik je het

lege torens, sterren in de waterput

Ssst, het is een geheim...

Mijn lippen zijn rood – blabla dit en blabla dat

Beng! Een vogel tegen het raam

iedereen ziet alles – zij valt in slaap, staand

En dat ik het verdomme meen!

Wij zijn straffe mannen – voel me reuzeklein

droomt op de tram van haar woonblokprins, getaand

Wij staan toch ook op in de bus?

Ridder Floris die haar van de rails bevrijdt

Dat is hoe we zijn.

maar in de arena zich aan woorden snijdt

Enter

: jonge

rozen

PETER HOLVOET-HANSSSEN

Stadsgedicht no. 12 - ingehuldigd op 3 september 2011 te Deurne - grafische vormgeving Jelle Jaspers

1 = Peter Holvoet-Hanssen / 2 = HH-mix 'ENTER'-project met Scheppersinstituut 4e jaar, Lyceum 4e jaar Waterbaan, St. Godelieve 4e jaar, Atheneum 4e jaar en Lyceum 4e jaar St. Rochusstraat; dank aan Joke 'Pluym' Termonia van het 'Deurnroosje'-festival e.v.a.