

AANGEDAAN

ik kom hier wel eens, in twee gesneden
het is eigenlijk een beetje gevaarlijk
die stoffige ramen en dat zuchtje wind
geboren in de schaduw uit opgeheven illusies
flanerend langs de hitsige winkelruimten
morsige straten, pronkende knapen
artiesten die zelf hun afwas doen
alles heeft zijn charme

het begon heel bescheiden, sloperige
slenteraars als travestieten op stelten
rommel en kunst, woestijnmarkt
gevuld van 'o, ik was hier nog nooit
als de warmte met muzieknootjes strooit'
ik vind het leuk om hier te zijn
de wereld in één straat

Sara, Laura, Safia, Nisrine, Lena, Saena, Naomi, Samira, Tine
en Amarante i.s.m. Peter Holvoet-Hanssen
VERZET DE STAD, 2011.